

Als een bloem zo is het leven,
‘t begin is teer en klein.
De één die bloeit uitbundig,
de ander geurt heel fijn.
Sommige bloemen blijven lang,
weer anderen blijven even.
Vraag niet bij welke bloem je hoort,
dat is ‘t geheim van het leven.



*We zullen je missen elke dag,
in kleine en eenvoudige dingen,
maar in ons hart zal je altijd bij ons blijven.*

Bedroefd nemen we afscheid van

MEVROUW

Hermine "Mientje" De Paepe

weduwe van de heer Roger Meirlaen

geboren te Nazareth op 3 augustus 1931
en thuis in familiekring van ons heengegaan op 17 november 2021.

De uitvaart vindt plaats in beperkte kring.

Bewaar het beeld van Hermine in uw hart,
er is geen begroeting in het funerarium.

online condoleren via www.uitvaarteveraert.be

Dit melden u:

Eddy en Conny Meirlaen - Claeys

haar kinderen

Amber Meirlaen en Sharon Dufraimont

Anouk Meirlaen

Thibo Meirlaen

haar kleinkinderen

alsook haar schoonzuster, neven en nichten

De families De Paepe - Meirlaen - Van Den Abeele - Van Hoecke

Met oprechte dank aan haar huisdokter

het verplegend personeel van het Wit-Gele Kruis

Ignace, haar steun en toeverlaat

Rouwadres: Drapstraat 151, 9810 Nazareth